

## Gubben och gumman som gjorde arbetsbyte

**D**et var en gång en man som var knarrig och fordrande av sig. Han tyckte att hustrun aldrig gjorde någon nytta utan bara gick hemma i stugan och latade sig. En dag kom mannen hem från slåttern. Han skällde och skrek på hustrun, så att det osade om det.

– Ska det låta på det här viset, är det allt vi som byter arbete imorgon, sa kvinnan, som var trött på hans dåliga humör.

Det var mannen gärna med på.

Nästa morgon tog hustrun lien och gick ut på ängen för att slå gräset. Gubben stannade hemma för att sköta huset.

Han började med att kärna smör och hällde grädde i smörkärnan. När han kärnat ett tag blev han törstig. Han gick ner i källaren under huset och tappade öl i en bägare. Då hörde han ett grymtande och ett dunsande inifrån huset. Han skyndade upp från källaren. Grisen hade tagit sig in genom den öppna dörren och vält omkull smörkärnan. All grädde hade runnit ut på golvet. Grisen stod som bäst och sörplade i sig den goda grädden. Mannen blev rasande. Han sparkade till grisen som flög ut genom dörren. Sparken tog så illa så grisen föll ned död.

I detsamma blev mannen förskräckt. I handen höll han tappen till öltunnan. Han rusade ner i källaren, men allt ölet hade redan runnit ut från tunnan.

Nu fick han börja om från början, för smör ville han allt ha till middagen. Han hällde ny grädde i kärnan och började kärna på nytt. Efter en stund hörde han att kon i ladugården råmade. Han hade glömt bort kon. Den hade varken fått vått eller torrt.

– Men nu ska det inte hända något tokigt, tänkte mannen. Nu ska jag vara klok och försiktig.

Han bestämde sig för att ta med smörkärnan. Så kunde hans barnunge

som låg och kravlade på golvet inte välta omkull kärnan. Han band kärnan på ryggen, hämtade kon i ladugården och ledde den till brunnen. När han skulle till att hämta upp hinken ur brunnen lutade han sig framåt. Allt smör i kärnan rann ur och ner i nacken på honom och ner i brunnen.

Nu fick mannen brått. Tiden gick utan att han fick något utträttat. Snart skulle gumman komma hem och äta middag. Nu hann han inte leda ut kon till hagen som låg en bit från stugan. Då fick han syn på grästaket på stugan. Där var det fint bete till kon. Stugan låg nedanför en liten backe. Han la en planka från backen och upp på taket. Nu ledde han upp kon på taket. Han band ett rep om kon och slängde ner det genom skorstenen. Sedan gick han in i stugan och band repet om sitt ena ben. Nu hade han händerna fria och började koka gröt på spisen.

På ängen gick kvinnan och slog gräset. Hon började bli hungrig och tänkte att mannen nog snart hade middagen klar. Hon la lien över axeln och gick hem.

Just när hon nådde stugan tog kon ett felsteg och föll ned från taket. Kon blev hängande i repet. Gumman rusade fram och skar av repet med lien. I detsamma hördes skrik och brak inifrån stugan.

När gumman kom in i stugan stod mannen med huvudet i grötgrytan. När kon hade ramlat ner från taket hade mannen följt med repet och farit upp i skorstenen. När gumman skar av repet föll mannen i grytan.

Sedan den dagen delade mannen och kvinnan på allt arbete och lärde av varandra.

★ Det här är en gammal saga om hur det var för över hundra år sedan. Finns det skillnad idag på vad pappor och mammor gör?

En skämtsaga som varit mycket populär i Norden, men som också berättas i främst andra delar av Europa.