

①

Den speciella dagen

Det var en helt vanlig dag och Asta, Bea och Cesar gick till skolan.

Utan att veta vad som skulle hända.

Dom kom in i klassrummet och satte sig ner.

Dom undrade var Olle var men så inget.

Då började alla i klassen prata. Men efter ungefär fem minuter så blev det tyst igen.

Varför kom aldrig Olle? Han brukade väl aldrig vara sen på morgnarna? Klassen väntade en lång stund, sedan skickade de iväg Sam för att höra med rektorn vad som hänt och vad de skulle göra. När Sam kom tillbaka hade han inte bara Olle med sig utan också en liten man i mörk kostym. Olle ställde sig längst ner i klassrummet medan mannen fortsatte fram till tavlan. Han såg nervös ut.

– God morgon, sa han. Mitt namn är Gunnar Fällemo. Och jag har något viktigt att berätta.

Asta, Bea och Cesar tittade på varandra och undrade när han skulle började

prata igen. Han harklade sig och sa...

Hej ni kanske inte vet vem jag är men jag kan förklara sen.

Ni kanske vet att skolan har ny regler?

2



Jaa, svarade klassen. Men vi har bestämt
för att ha en hel dag där det inte
finns regler. Men ni måste såklart göra
något för att ni ska få det. Som ni
vet så fyller rektorn år om några dagar.
Hon vet inte att det här ska hända. Så
säg inget till henne. Asta tittade på
Olle och undrade varför han såg så
överraskad ut? Som om han inte visste att

③

rektorn inte vet om att det är en dag utan regler

När Gunnar Fällemo hade gått så sa Olle att dom kan få lite tidig rast.

Asta tyckte att det var konstigt för dom brukar aldrig få gå ut på rast tidigt.

När Asta, Bea och Cesar var ute på rast

så pratade dom om att det nog inte var en så idé att ha en dag utan regler.

För alla visste att rektorn älskar regler.

Så att rektorn inte visste om det var inte en så bra.

När Olle kom till personalrummet så frågade han om andra om dom visste att rektorn inte visste om dagen utan regler.

Ingen utom Olle visste det och alla lärare

④



fick panik för att rektorn skulle få reda på det.

○ När rasten var slut så var det lunch och i matsalen partade alla om den speciella dagen. Dagen utan regler.

När Asta, Bea och Cesar hade tagit mat så satte sig dom vi Olle.

⑤

Han så stressad ut och märkte inte att dom satte sig där.

Vem är den där Gunnar Fällemo? frågade Bea. Va... eeh vem? Han som kom till klassrummet. Jaha, han. Han sa att han kom ifrån skolreglerna eller nåt sant, sa Olle. Asta frågade vad som hade hänt och varför alla lärare var så oroliga. Även om Asta redan visste. Eeh... inget, sa Olle snabbt. Asta, Bea och Cesar tänkte samma sak.

När skoldagen var slut så gick dom hem till Cesar. Dom gick ner där ABC-kludd-en hade möten och satte sig ner. Cesar tog fram datorn och sökte up skolreglerna och inget kom upp. Då bestemde dom sig för att söka upp Gunnar Fällemo. Det

6



kom först upp en bild på en staty

Men sen så såg dom Gunnar Fällemos bild

och gick in. Dom blådrade ner och blev

chokade att se att han var känd och

brutade skoja med skolor.

Dom viste exakt vad dom skulle göra nästa

dag om Gunnar var där.

Nästa dag gick Asta, Bea och Cesar till

⑦

skolan och planerade vad dom skulle göra.

Dom behörde bara få med lärarna först.

När dom kom till skolan var inga elever där. När dom gick in i klassrummet

såg dom Olle stå och prata med sig själv. Han mumlade något något och blev tyst.

Hallå, sa Cesar. Vaa, sa Olle och vände sig om.

Vi måste prata med dig, sa Asta.

Eeh... Okej var? Vi kan prata här, sa Cesar och satte sig. Vi sökte upp Gunnar Fällemo och hittade det här.

Olle såg chokad ut. Okej... men vad vill ni att jag ska göra, sa Olle. Vi ska lura Gunnar Fällemo, sa Bea stolt. Men hur? sa Olle. Kom vi måste säga till barnen och lärarna först. Olle följde efter dom ut. Efter

8



alla lärare och barn var med på det var
det dags att göra det. Gunnar Fällemo
kom och då gick Olle ut för att säga
○ det han skulle säga men han sa något
helt annat. Alla barnen blev överraskade och
förvånade. April April, sa Olle och då kom
rektorn fram och sa att hon bara villes
luras och att Gunnar bara var hennes
kompis. Men bilden då, sa Asta. Det är

9



en kille som ser lik ut som han
bara och jag fyller inte år nu om
några månader, sa rektorn. Alla skrattade
och hade en bra dag och istället hade
dom en hel eleven valls dag.

Det var den bästa dagen någonsin.

SLUT!