

R ä d d a s k o l a n

Asta vaknade med ett ryck - vad hade hon drömt egentligen? Men allra viktigast, vad var klockan? Klockan var ju tio i åtta! Asta satte sig upp med en hastig rörelse. Hon tittade ut över rummet, hennes blick gled över vägarna. Snart fastnade hennes blick på väggklockan. Hon pustade ut. Den visade bara halv åtta. Asta hoppade ner från sängen och började gå ner mot köket. Var var mamma och pappa egentligen? Varför hade de inte väckt henne? När hon kom ner till köket var mamma och pappa inte där, var var dom? Asta gick upp till mamma och pappas rum. Hon tittade in i rummet. Ingen var där. Asta blev rädd! Hon sprang ner till köket. Hon satte sig vid bordet och då såg hon en lapp. Hon tog upp lappen och läste. Så här stod det: *Hej gumman! Vi är på jobbet, det finns yoghurt i kylan. Kom ihåg att gå till skolan i tid. Vi älskar dig! Hälsningar,*

mamma och pappa. Asta åt sin yoghurt och skyndade iväg till skolan. I korsningen mötte hon Cesar och Bea, som stod där och väntade på henne som vanligt. De gick tillsammans till skolan. När de kom fram till skolan var det ingen på skolgården. De skyndade in till klassrummet. När de kom in i klassrummet var Olle inte där. Varför kom aldrig Olle? Han brukade väl aldrig vara sen på morgnarna? Klassen väntade en stund, sedan skickade de iväg Sam för att höra med rektorn vad som hänt och vad de skulle göra. När Sam kom tillbaka hade han inte bara Olle med sig utan också en liten man i mörk kostym. Olle ställde sig längst ner i klassrummet medan mannen fortsatte fram till tavlan. Han såg nervös ut.

- God morgon, sa han. Mitt namn är Gunnar Fällemo. Och jag har något viktigt att berätta.

- Jag har precis informerat Olle att er skola behöver stänga. Vi har inte råd att ha så många skolor och det är tyvärr eran skola som kommer att läggas ner.

Asta tror inte att det är sant. Vad kommer att hända nu? Kan de göra så här? Var ska hon gå i skolan? Tänk om hon, Cesar och Bea hamnar i olika klasser eller till och med i olika skolor.

Efter skolan går Asta, Bea och Cesar hem till Asta. Bea och Cesar kan inte heller tro att det är sant, det som Gunnar berättade tidigare idag. Asta berättar för sin mamma att skolan ska stänga. Asta, Cesar och Bea spelar på Aastas Ipad för att tänka på något annat en stund. Då kommer det upp reklam om en tävling där vinnaren vinner en miljon kronor.

-Nu vet jag, säger Asta. Vi kan vara med i tävlingen och vinna pengarna. Då kanske skolan inte behöver stänga, fortsätter hon. Bea och Cesar tycker det är en bra idé.

-Vad går tävlingen ut på, frågar Cesar.

Asta läser på Ipaden.

-Det står att man ska vara tre i varje lag och att det är tre grenar som ska genomföras, läser Asta. En tävlande i varje gren, fortsätter hon.

-Står det vilka grenar det är, frågar Bea.

Asta läser vidare.

-Ja, det är gymnastik, innebandy och fotboll.

-Vad bra! Jag kan köra fotboll, säger Bea.

- Och jag innebandy, säger Cesar. Så får du köra gymnastik Asta, fortsätter han.

-Blir det bra, frågar Cesar Asta.

- Ja, det blir bra, säger Asta.

Asta springer ner till sin mamma och frågar om hon får vara med.

-Varför vill ni vara med i tävlingen?, frågar mamma.

-För om vi vinner kanske vi kan rädda skolan, svarar Asta.

-Okej, för mig går det bra, men ni måste fråga Beas och Cesars föräldrar och det är nog svårt att vinna, säger hon.

- Okej, säger Asta.

De går till Cesar och Bea och frågar. Det gick bra för dem med.

Så dom anmäler sig. Nästa dag är det dags att börja öva. De övar varje dag fram till tävlingsdagen. Nu är tävlingsdagen här och Asta, Bea och Cesar är pirriga.

Asta ska göra så många bakåtvoltter hon kan på två minuter och Bea ska göra så många "duttar" hon kan på två minuter och Cesar ska göra så många mål han kan på två minuter. Bea och Cesar vann deras delar av tävlingen så nu är det upp till Asta. Nu är det Astas tur. Asta är nervös, för allting är upp till henne nu. Nu kör hon. Asta gör 10 volter på 2 minuter. Hon har gjort flest volter hittills, nu är det bara en tjej kvar. Hon gör nio volter och hon är i sin tionde volt när tiden är slut så Asta vinner!! Och de får sina pengar.

Nästa dag går Asta, Bea och Cesar till Olle och berättar om tävlingen och att de har vunnit en miljon kronor.

- Räcker det för att rädda skolan, frågar Asta.

- Ja, det gör det verkligen, svarar Olle. Kom, Gunnar är på rektorns kontor. Vi går dit och berättar nu direkt, fortsätter Olle.

De går till Gunnar och berättar om de goda nyheterna. Gunnar blir jätteglad och överraskad.

- Nu slipper vi lägga ner skolan, NI har räddat den!, säger han.

När Asta, Bea, Cesar, Olle och Gunnar kommer till klassrummet sitter klasskompisarna där och väntar på Olle. När de får höra de goda nyheterna blir de jätteglada att de får ha kvar sin skola.

Asta, Bea och Cesar har RÄDDAT skolan!