

De försvunna fossilerna

Varför kom aldrig Olle? Han brukade väl aldrig vara sen på morgnarna? Klassen väntade en lång stund, sedan skickade de iväg Sam för att höra med rektorn vad som hänt och vad de skulle göra. När Sam kom tillbaka hade han inte bara Olle med sig utan också en liten man i mörk kostym. Olle ställde sig längst ner i klassrummet medan mannen fortsatte fram till tavlan. Han såg nervös ut.

– God morgon, sa han. Mitt namn är Gunnar Fällemo och jag har något viktigt att berätta.

– Ni har vunnit en resa till ett museum eftersom ni har varit duktiga på att plocka skräp, fortsätter han. På museet ska ni få lära er om dinosauriefossiler. Tack för att jag fick komma! Vi ses i morgon.

Olle går fram till tavlan och berättar att bussen går i morgon kl. 10.00 och att alla måste komma i tid. Ta med er matsäck för det blir en lång resa.

Nästa morgon när Asta vaknar packar hon med sig sin matsäck och skyndar sig till skolan där Bea och Cesar redan väntar.

Det ringer in och alla går till klassrummet. Där säger Olle att bussen kommer strax och frågar om alla har med sig matsäck.

– Ja, säger alla barnen.

De klär på sig och går till grinden och väntar på bussen.

Asta frågar vad Bea och Cesar har med sig att äta. Cesar säger att han har med sig en äggmacka och juice. Bea har med sig en skink- och ostmacka och en liten yoghurt.

Bussen kommer och alla sätter sig. Asta, Bea och Cesar sätter sig längst bak. Olle säger att alla måste sätta på sig bältet. Bussen kör iväg.

Efter en timme börjar motorn att hacka. Alla kliver ut och Olle ringer efter en ny buss som hämtar dem och kör dem till museet.

När de kommer fram går de till entrén. Där står Gunnar Fällemo och hälsar dem välkomna. Olle säger att alla måste hålla ihop gruppen. Inne på museet väntar guiden Rolf Bergström. Han säger att de ska börja med att titta på dinosauriefossilerna. Alla barnen följer honom in i ett stort

rum där det hänger lakan över alla montrar. När Rolf drar bort ett lakan för att visa en T-rex tand så är tanden borta. Han skriker rakt ut.

– Neeej, den är borta!

Asta, Bea och Cesar tittar fundersamt på varandra.

– Var är Gunnar? frågar de varandra samtidigt.

Rolf går fram till en annan monter och drar bort lakanet, men även den montern är tom. Rolf säger åt barnen att ta bort alla lakan. Alla montrar är tomma! Rolf ringer polisen.

Polisen kommer och frågar vad som har hänt. Rolf är så nervös och orolig att han inte kan prata.

Asta, Bea och Cesar kliver fram och berättar att alla fossiler som de skulle få se är spårlöst borta.

– Har ni några misstänkta? frågar polisen.

– Gunnar Fällemo, säger Asta.

Rolf får tillbaka talförmågan. Han berättar att Gunnar var på museet sent igår kväll och städade inför besöket av skolbarn.

– Har ni några andra misstänkta? undrar polisen.

– Nä, svarar Rolf.

Polisen berättar att Gunnar har åkt fast många gånger tidigare för stöld av värdefulla museiföremål.

Asta, Bea och Cesar säger att de ska gå och kolla en sak. Bea kom nämligen på att Gunnar hade haft väldigt bråttom uppför trappan efter att han hade hälsat dem välkomna.

Barnen går iväg. De smyger sakta uppför trappan. På andra våningen hittar de en dörr där det står Gunnar Fällemo på en skylt. Plötsligt ser de hur dörrhandtaget trycks ner. De skyndar sig att gömma sig bakom dörren när den öppnas. Gunnar rusar ut och bort mot trappan. Barnen smyger in och stänger dörren efter sig. De letar runt i rummet och hittar ett kassaskåp bakom en tavla. Kassaskåpet var inte riktigt stängt. De öppnar försiktigt kassaskåpsdörren och kikar in. Där ligger alla de

försvunna värdefulla föremålen. Bea hittar en telefon och ringer till Olle och berättar att de har hittat stöldgodset. Olle och polisen kommer springande för att se. Polisen säger att de måste gömma sig medan de väntar på att Gunnar ska komma tillbaka.

Asta, Bea och Cesar gömmer sig i garderoben. Olle gömmer sig under skrivbordet och polisen ställer sig bakom dörren.

När Gunnar kommer tillbaka med en stor väska att ha stöldgodset i så går han direkt fram till tavlan. Han lyfter ner den och börjar fylla väskan med stöldgods.

– Vad har du i väskan? frågar polisen plötsligt med hård röst.

Gunnar hoppar till. Samtidigt kommer Asta, Bea och Cesar ut ur garderoben. Gunnar springer mot dörren, men Olle blockerar dörröppningen. Polisen kommer fram och försöker sätta handbojor på Gunnar som stretar emot. Asta, Bea och Cesar tar väskan och går iväg. När de kommer till entrén möter de fler poliser. De lämnar över väskan och blir lovad en belöning.

Efter en stund kommer Olle och polisen gående med Gunnar i handbojor. De går till polisbilen. Gunnar är väldigt arg och besviken. När han sätts i polisbilen muttrar han något om att poliser är dumma.

Olle samlar ihop alla barnen och de åker hem efter en annorlunda skoldag.

En vecka senare kommer det ett brev från polisen till skolan. Olle läser upp brevet för hela klassen.

Hej!

Vi vill tacka 3 små hjältar (Asta, Bea och Cesar) som har hjälpt oss att lösa ett brott. Ni får 1000 kr var. Dessutom bjuder vi hela klassen på resa och inträde till Gröna Lund.

Hälsningar Polisen

Hela klassen jublar!