

①

Flickans hemlighet

Asta vaknade med en tänke av att det skulle bli en kallig och spänande dag i dag. Det var för att en ny tjejer skulle börja i deras klass. Asta skyndade sig så att hon skulle komma i tid nu när en ny tjej skulle börja i deras klass.

Hon sprang så fort hon kunde till skolan, och precis när hon kom in började det att regna. När hon kom in i hallen träffade hon Bea och Cesar. De var också spända.

När de kom in i klassrumet såg dom att det bara var olle och den nya tjejen. Olle så till dem att den var tidiga. De sattes sig på deras platser och sen började lektionen.

Efter lektionen var det rast. Asta, Bea och Cesar tänkte såga "hej" till den nya tjejen. Tjejen hette Saga och hade brunt rakt hår. Hon såg lite ut som Bea, bara att Saga hade längre hår och gröna ögon och Bea hade blåa. Asta gick fram till Saga och sa hej, saga sa hej, och sen

gick hon bara iväg. Sen ringde skolklockan och alla gick in. De skulle ha matte. Nio gånger nio sa Olle, Asta och Saga var de enda som räckte upp handen. Saga sa Olle men

Saga bara sa, nej låt Asta få svära och källade på Asta. Först sa Asta ingenting, men sen sa hon: Ni gånger nio är åttioett. Rätt! sa Olle nu kör vi nästa tal. Resten av dagen var tråkig. Det enda som var lite kanstikt var att efter matten så hittade Asta en lapp från Saga. Det stod att Saga inte var den de trodde hon var. På sista rasten så började det att regna för andra gången. Astas skor blev blöta så hon tog några tidningspapper i Skorna och lädom i torkskåpet. Asta, Bea och Cesar gick hem klockan ett. Dom skulle vara hemma hos Asta. I hallen sa Bea: Jo jag är helt säker på att jag kände igen henne, men jag kan inte komma på var jag har sett henne förut. Du inbillar dig sa Cesar. Hon har ju precis flyttat hit. Asta hämtade sina skor ur torkskåpet. Hon drog ur tidningsspappret hon hade stoppat i dem när de var blöta, knycklade ihop det till en boll och kastade den på Bea.

(2)

Bea frässade till, men rynkade sedan pannan. Sakta vecklade hon ut tidningssidan. Jag sa ju .. det! Sa hon, och pekade på en bild. Jag visste att jag hade sett henne förut!

Asta och Cesar gick fram till Bea och källade på bilden.

Det var en bild på

Saga och en bild på höghuset. Men det kon-
stigaste var att



höghuset Saga bodde i låg brevid Astas. Sen kom Saga ut i hallen och

frågade om hon fick fälya med dem hem till Asta. Asta, Bea och

Cesar sa att det var okej. Dom gick hem till Asta och sen gick dom in till Astas rum. När dom kom in stängde Saga dörren och sa,

Jag är inte Saga! Jag är igentligen gamla damen! Va skrek Asta, Bea och cesar! När Asta, Bea och cesar

försökte lungna ner sig sa Saga,

Jag blev instickad i eran värld för att dom tog mitt hem och gjorde det till en affär. Där min mamma

jobbar sa cesar. Ja precis sa Saga, och det enda settet

för mig att komma hem igen
är att gå in i spegeln jag
gav till dig. Asta källade på väggen
där spegeln brukade stå. Sen
kom hon på att pappa hade lagt
spegeln på något annat ställe. För
att laga den. Asta sprang till
pappa så fort hon kunde. Hon
sa till pappa, Vart är spegeln!
Pappa sa att den låg i städrumet.
Asta sa till saga att komma!
Saga och Asta sprang till städru-
met öppnade dörren, gick till
spegeln och sa farrväl. Hejdå
sa saga till Asta, Hejdå sa Asta
och sen gick saga in i spegeln.
Hon gick längre och längre in i
spegeln och sen försvan hon.

Slut!

